

Weekendtip voor de kids

# Bekoorlijk rugge door kinderogen

Brugge mag dan de bestemming bij uitstek zijn voor een romantisch tête-à-tête, ook met klein grut weten ze in Die Scone wel blijf. GRANDE presenteert jou de niet te missen bezienswaardigheden en activiteiten voor het jonge geweld.

TEKST: KRISTIEN IN-'T-VEN  
FOTO'S: GREETJE VAN BUGGENHOUT



Ridders en prinses-  
sen gesignaleerd in  
het doolhof van  
Loppem



### Raincheck

Bij blauwe luchten en fijne temperaturen is een wandeling in een van de vier parken die de stad telt een absolute aanrader. Troef die het Astridpark voor heeft op de rest, is een mooie speeltuin met uitgebreide zandpartijen, behoorlijke klimfaciliteiten en zelfs ondergrondse tunnels om in te wroeten. Ook klassiekers als een rit met de paardenkoets van de Grote Markt naar het Begijnhof of een boottochtje op de Brugse reien, vallen bij het jonge volkje altijd in goede aarde. Maar valt de regen bij bakken uit de lucht - en die kans bestaat nu eenmaal in dit wolkenrijke koninkrijk - dan wordt het een Ware Uitdaging om toch iets te bakken van je trip. Gelukkig heeft Brugge daarvoor genoeg in huis.

### De cacaofee neemt je mee

Een smakelijk begin is **Choco-Story**. Als je weet dat er in ons land jaarlijks zo'n 172 miljoen kilo chocolade wordt verwerkt en de Belg elk jaar gemiddeld 7,1 kilo van het spul naar binnen werkt, dan kan je je voorstellen dat daar wel iets rond te vertellen valt. Brugges chocolademuseum is niet erg groot maar wel de moeite. De cacaofee maakt bezoekers wegwijs in de vierduizend jaar oude geschiedenis van de begerlijke boon. Daarbij komen we te weten dat Brugse kloosterlingen in de 17de eeuw al aan de chocolade zaten. Cacao werd namelijk toen al door de Spanjaarden ingevoerd, en korte tijd later ook door de Nederlanders. Het goedje werd gesmokkeld uit Venezuela naar de havens van Amster-

dam en Rotterdam. Vandaar kwam het terecht in Antwerpen, Oostende en Brugge, waar het werd verwerkt tot chocolade. Overal in het museum zijn kijkkastjes met playmobil opgehangen, die stevast kunnen rekenen op uitgebreide aandacht van het doelpubliek, net als het filmpje dat uit de doeken doet hoe de cacao boon wordt geoogst en verwerkt. Als ze dan ook nog leren dat chocolade goed is tegen tandbederf - vanwege de aanwezige tannines, fluor en fosfaten - haasten ze zich met bekwame spoed naar beneden, waar chocolatier Catherine een demonstratie geeft. Vlak voor onze neus maakt ze chocolaatjes met hazelnootvulling, die na afloop geproefd mogen worden.

### Achtjes en margrietjes

We plegen familiaal overleg: zouden we het Belfort beklimmen? Het uitzicht schijnt er schitterend te zijn. Maar daarvoor moet je wel 366 trappen bedwingen. Geen sinecure voor kleine kinderen, laat staan voor lichtjes luie ouders. Een eind verderop staat de al even hoge klankentoren van het Concertgebouw te blinken. Die biedt krak hetzelfde uitzicht, en is bereikbaar met ... de lift, zo wil het gerucht. De keuze is dan ook snel gemaakt: we laten de trappen van het Belfort voor wat ze zijn en volgen onze neus richting de Wollestraat. Daar worden we aangetrokken door de onweerstaanbare aroma's van **artisanale koekenbakkerij Juliette**. De enige ambachtelijke koekjeswinkel in de stad is een ware verademing tussen tientallen chocolatiers.

Artisanale koekenbakkerij Juliette bakt heerlijke speculaas



Muziek maken op de OMNI in het Concertgebouw

Brenda Keirsebilck tovert, bijgestaan door een stel getalenteerde bakkers, de heerlijkste koekjes uit haar oven. Brugse achtjes, margrietjes, kletskoppen, vanillekoekjes met framboos, Spaanse amandelkoekjes, chocolade chipkoekjes,... Specialiteit van het huis is speculaas, die je hier dan ook in allerlei smaken vindt: met vanille, met gember, met extra amandel, gevuld met frangipane, volkoren. Brenda wijdde er zelfs een boek aan, *Speculoos*, dat eind september in de winkels ligt en waarin ze haar beste recepten en trucjes prijsgeeft.

### Daar zit muziek in

Het knappe Concertgebouw - van de hand van architecten Robbrecht en Daem - wijdt zich vooral aan muziek en podiumkunsten. Sinds kort werken ze ook aan hun sexappeal voor kinderen, onder meer door het gloednieuwe project **Sound Factory**. Deze interactieve klankenfabriek vond onderdak in de Lantaantoren van het Concertgebouw. Het gerucht blijkt te kloppen: het dak van deze hedendaagse klankentoren biedt een fenomenaal uitzicht op Brugge - bij helder weer kan je zelfs de zee zien - en moet inderdaad niet onderdoen voor de oude klankentoren, het Belfort. Maar er bevinden zich hier ook heel wat verrassingen die het enthousiasme van ons jonge grut al gauw opstuwten tot

duizelingwekkend niveau. Op de Klankentoren van Aernoudt Jacobs mogen ze hun eigen composities spelen. Ook de oude, afgedankte beiaardklokken van het Belfort hebben hier een tweede leven gevonden. Bezoekers mogen er naar believen op meppen met allerlei slaginstrumenten, van hout, metaal, stof... Iets lager wekt een mysterieuze installatie van Esther Venrooy de illusie dat je in een oorschelp zit. De grappige babbelharp kan op iPads worden bespeeld, wat ons jeugdige gevolg dan ook gretig doet. Maar het absolute pièce de resistance is de OMNI, een prachtig instrument van de Franse kunstenaar Patrice Moulet. De kinderen weten niet wat hen overkomt als ze zelf muziek mogen maken met dit wonderlijke - 'het lijkt wel een ufo!' - en bijzonder kleurrijke object. Echt harmonieus kan je hun oeuvre niet noemen, maar het spelplezier is er niet minder om.



Ademloos toekijken bij de demonstratie van chocolatier Catherine



De mosselen bij De Twijfelaar zijn een absolute aanrader



### Mosselen en papier-maché

Zoals veel toeristische bestemmingen, telt Brugge heel wat valkuilen als het op eten aankomt. Het is dan ook niet aan te raden, zeker niet in het gezelschap van jong volk, om op de bonnefooi ergens binnen te stappen. Een plek waar kinderen – net als andere mensesoorten – welkom zijn, is bistro **De Twijfelaar**. De mooie oude tegelvloer, de krullerige lampjes en de kleurrijke papier-maché kunstwerken van de chef-kok dompelen je meteen onder in een dromerige sfeer. Op de kaart frisse voorgerechten als sint-jakobsvruchten met kerrie-koriandersaus en gamba's met chili, en klassieke hoofdgerechten als mosselen, paling, steak, ribbetjes of kabeljauwhaasje. We besluiten collectief voor de mosselen te gaan. Die komen voor de kinderen in een eigen potje, een miniversie van de grote mosselpotten. Dit wordt ten zeerste geapprecieerd: ze vinden het heerlijk als ze serieus worden genomen, ook op culinair vlak. De mosselen zijn uitstekend, net als de erbij geserveerde frietjes. Het jonge grut besluit zijn feestmaal met een kinderdameblanche, die al even deliciaus is als de grotemensendameblanche, met chocoladesaus die boven een kaarsje warm wordt gehouden en gretig wordt uitgeleefd, ook als de bolletjes vanille-ijs al lang op zijn.

### Design aan het water

Ook op het vlak van logies moet je in Brugge weten waar je moet zijn. In heel wat luxueuze adresjes staan kinderen op de zwarte lijst, kwestie van op Rust en Romantiek beluste bezoekers niet te ontrieven. Niet zo bij Tiny en Kevin, die in hun **b&b am/pm** plaats bieden aan zowel minder- als meerderjarige logees. Dochter Falke (2) en zoon Wolf (3) rennen er door de keuken en delen met plezier hun speelgoed. Sympathieke jongelui! De kamers aan de voorkant bieden een instant kalmerend uitzicht op bomen en water, die aan de achterkant kijken uit op een reeks charmante stadstuintjes, waaronder die van Tiny en Kevin. Het interieur is hedendaags, met een mix van design, originele zelf aangebrachte elementen op de muren en opgefriste rommelmarktschatten. Knalrood en wit voeren de boventoon. Elke kamer beschikt over eigen koffie- en theefaciliteiten, inclusief bijgeleverde suikerwafel voor alle logees. Ontbijten doe je hier in een heldere, strak ingerichte keuken met croissants, pistolets, vers fruit, cornflakes en maar liefst vier soorten choco. De ligging is ideaal, aan een rustige, doodlopende straat op een kwartiertje wandelen van het hart van de stad, omgeven door groen. Handig is ook de gratis parkeergelegenheid vlakbij, wat gesleep met buggy's en koffers allereen pak minder lastig maakt.



Brugge heeft genoeg in huis voor een leuk weekend met kinderen, ook als het regent





### Er vandoor met Isidoor

Wie na de commotie van de stad graag een streepje natuur wil, kan gaan verpozen op het platteland van de *Vlônders*. De streek pakt uit met eindeloze glooiende heuvels, grazige weiden en ... de zilte zee. Perfect om lekker languit tot rust te komen, of bruisend actief te zijn. In de weide bij boer Paul op de Rodeberg kijkt een handvol ezels ons alvast monter aan. Eentje zullen we beter leren kennen: hij blijkt Isidoor te heten en is elf jaar. Isidoor ziet het wel zitten om de kinderen mee te nemen voor een rit. Dat vinden ze geweldig: je ziet de cowboyfantasieën zo in hun hoofd opwellen. "Ezels zijn niet koppig", ontkracht begeleidster Pat Vanderscheuren een hardnekkige mythe. "Ze zijn gewoon voorzichtig en intelligent. Als er op de weg een hindernis is en je aangeeft dat het geen probleem is, zal een ezel die mening nooit klakkeloos overnemen. Hij zal zelf willen vaststellen of het veilig is en daar kan hij rustig een half uur over doen." Voor de kinderen Isidoor bestijgen, geven ze hem een grondige borstelbeurt en wordt hij ingewreven met lavendelolie tegen opdringerige insecten. En dan volgt het ritje, door de jonge cowboys erg gesmaakt. Hier en daar stopt de ezel om een sprietje gras, brandnetel of meidoorn te verorberen. Het heuvelende landschap leent zich dan ook perfect voor een ontspannende wandeling met veel verpozen en rondkijken.



Een ritje door de heuvels op ezel Isidoor

### Op de dool

Vlakbij het kasteel van Loppem, omgeven door een prachtig groendomein, kronkelen de goed gesnoeide hagen van **De Doolhof**. Dit unieke labyrint dateert uit 1873 en is 65 meter lang en 25 meter breed. De hagen, die uit verschillende soorten struiken bestaan, hebben een totale lengte van bijna twee kilometer. In het midden prijkt een grote boom, en de bedoeling is die zonder kleerscheuren te bereiken. Mooi meegenomen is trouwens ook om daarna nog de uitgang te vinden, want we kunnen ons voorstellen dat het hier 's nachts maar niks is, in zo'n verlaten en door duisternis overvallen doolhof. Onze ridders en prinsessen suizen langs de groene wanden, komen in doodlopende steegjes terecht, rennen terug, roepen naar elkaar, verdwalen hopeloos, maar slagen er uiteindelijk toch in de boom te bereiken, én de uitgang. Oef.

### Kukeleku

Struisvogels, pauwen, geitjes, herten, koeien, varkens: je vindt het allemaal in **'t Kakelend Kippenmuseum**. Deze zoo die geen zoo is maar meer een soort geschifte kinderboerderij, is een welkome buitenplek voor kinderen. Behalve de *usual suspects* die je op elke Vlaamse boerderij ziet, tref je hier ook exotischer gasten aan. Neem nu de kangoeroe uit Tasmanië. Dat vinden de kinderen toch wel straf, dat die helemaal van de andere kant van de aardbol naar hier is gekomen en hen aankijkt alsof dat de gewoonste zaak van de wereld is. 'Hij lust liefst gras, kruiden en loof', lezen ze op het bordje. De kangoeroe knikt instemmend en voegt de daad bij het woord. Na het dieren kijken, staan de kinderen alweer te popelen om de speeltuin te verkennen. Daarachter staat ook nog de residentie van de kippen. Maar hey, zeg nooit zomaar kip tegen een kip. Hier gaat het over de zijdehoender, de Yokohama kriel, de Goudbrakel, de Phoenix Langstaart... In de ruime cafetaria kan je een ijsje of een pannenkoek eten of ook gewoon iets drinken. En wie wil, neemt bij het afscheid een konijn mee onder de arm, want die verpatsen ze hier ook.

### Zee, wind en zangvogels

Het zijn de woeste natuurkrachten van zee en wind die **Het Zwin** zo bijzonder maken. Een groot deel van het natuurservaat is niet toegankelijk voor het publiek; kwestie van de plaatselijke vogels niet op stang te jagen. Maar dat deert niet, want wat we te zien krijgen, is meer dan boeiend genoeg. Nog voor we de toegangspoort hebben betreden, komen de ooievaars ons al ongegeneerd tegemoet wandelen. Alsof ze willen zeggen: ben je al onder de indruk van ons? Dan moet je binnen eens komen kijken! En ze blijken overschot van gelijk te hebben. In het vogelpark zitten nog veel meer rare en andere vogels, van scholeksters tot roodborsttapuiten, van zangvogels tot meeuwen. De kindervriend **Vlieg** - een project van Cultuurnet - was zo sympathiek om een zoektocht op touw te zetten voor jonge natuurliefhebbers die niet bang zijn om hun speurneus op >

### Ooievaars spotten in het Zwin





te zetten. Maar ook vrij rondrennen in de uitgestrekte duinen is hier een goed idee. De kinderen kijken naar de vogels in de lucht, het gekriemel in het water, het gewriemel onder het zand, de planten en bomen... En ze vinden het heerlijk in deze drukbevolkte metropool, zeg gerust het New York van het dierenrijk.

### Brood en spelen

Vlakbij het Zwin vind je restaurant **Ten Bos**, een ideaal plekje om met de kinderen kraakverse zeetong te gaan eten. Het eten is er lekker, de sfeer gemoedelijk en de speeltuin riant. Vanop het terras hebben ouders een prima zicht op hun spelende kroost, en daarmee zelf ook eens wat rust. Een andere aanrader op het West-Vlaamse platteland is restaurant **Het Labyrint** in Kemmel, dat een smakelijke keuken, een origineel interieur en een keur aan oude volksspelletjes serveert. Op de kaart prijken streekgebonden producten als garnaalkroketten, pastei, gerookte haring met appeltjes, geitenkaas, *schelle van de zeuge*, boterhammen met smout of potsuiker en Montebergwijn van om de hoek. Voor de kinderen is er al dan niet vegetarische spaghetti, naast een heleboel andere gerechten van de kaart die ook in kinderportie kunnen.

### Met pipo in bed

Als je dan toch op het platteland zit, kan je maar beter *all the way* gaan. Het erf van **b&b Hof Van Steelant** - op slechts 5 km van Brugge en 20 km van de zee - straalt een onvervalst nostalgisch vakantiegevoel uit. De kinderen laten er geen gras over groeien: ze rennen door de uitgestrekte tuin, duiken de zandbak in, schommelen met hun benen hoog in de lucht of rijden om ter snelst in de bolderkar. De pipowagen die achter een bijgebouw van de gerestaureerde boerderij staat opgesteld, is alles wat je van een pipowagen verwacht. De inrichting is fris, vrolijk en met zorg gekozen. De keuken is uitstekend geëquipeerd, met twee kookplaten, een oven, een ijskast, potten en pannen en leuk servies. Er is een gaskachel voor koude dagen, zodat hier ook buiten de zomermaanden geloged kan worden. Achteraan de wagen bevindt zich het op maat gemaakte tweepersoonsbed. In het midden staat de grote tafel, die omgebouwd kan worden tot bed voor drie kinderen. Bij de woonwagen hoort een eigen tuin, zodat een gezin met grotere kinderen hier gerust nog een tentje bij kan zetten. In die eigen tuin kan ook ontbeten worden. Daarbij is alles bio. Een betere manier om de dag te beginnen is er niet, als je het ons - en onze smikkelende kroost - vraagt. ☺



Onder zeil in een echte pipowagen

Bootje varen in de speeltuin van restaurant Ten Bos in Knokke



## Praktisch

DE GRANDE-ADRESSEN

### BRUGGE

#### DOEN

- Koningin Astridpark, toegang via Minderbroedersstraat, Stalijzerstraat of Schaarstraat, 8000 Brugge
- Choco-Story, Wijnzakstraat 2 (Sint-Jansplein), 8000 Brugge, 050/61.22.37, [www.choco-story.be](http://www.choco-story.be)
- Volkskundemuseum, Balstraat 43, 8000 Brugge, [www.brugge.be/internet/nl/musea](http://www.brugge.be/internet/nl/musea)
- Artisanale koekenbakkerij Juliette, Wollestraat 31a, 8000 Brugge, 050/34.84.40, [www.juliettescookies.be](http://www.juliettescookies.be)
- Concertgebouw, 't Zand 34, 8000 Brugge, 050/47.69.99, [www.concertgebouw.be](http://www.concertgebouw.be)

#### ETEN

- Bistro De Twijfelaar, Eekhoutstraat 24, 8000 Brugge, 050/34.15.44, [www.detwijfelaar.be](http://www.detwijfelaar.be)

#### LOGEREN

- B&b am/pm, Singel 10, 8000 Brugge, 0485/07.10.03, [www.bruges-bedandbreakfast.com](http://www.bruges-bedandbreakfast.com)

### BUITEN BRUGGE

#### DOEN

- Ezelpad, Rodeberg, Schomminkelstraat 26, 8954 Westouter/Rodeberg, 0496/10.45.23, [www.ezelpad.be](http://www.ezelpad.be)
- Park en doolhof van Loppem, Steenbrugsestraat 26, 8210 Loppem
- 't Kakelend Kippenmuseum, Wittepoortstraat 25, 8600 Keiem (Diksmuide), 051/50.25.90, [www.kakelendkippenmuseum.be](http://www.kakelendkippenmuseum.be)
- Zwin Natuurcentrum, Graaf Léon Lippensdreef 8, 8300 Knokke-Heist, 050/60.70.86, [www.west-vlaanderen.be/zwin](http://www.west-vlaanderen.be/zwin)

#### ETEN

- Het Labyrint, Dries 29, 8956 Kemmel, 057/44.65.81
- Ten Bos, Blinckaertlaan 10, 8300 Knokke-Heist, 050/60.39.42

#### LOGEREN

- B&b Hof Van Steelant, Rijselsestraat 17, 8210 Loppem, 050/59.96.80, [www.hofvansteelant.be](http://www.hofvansteelant.be)